

VONK

Contactblad van Pinkstergemeente Amsterdam

Alles is mogelijk

Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.

MAART & APRIL

nr. 2 69^{ste} jaargang 2023



Redactioneel

Alles is mogelijk

Toen ik het thema hoorde van deze Vonk had ik meteen een lied in mijn hoofd, misschien u ook wel (en anders weet u vast welk lied ik bedoel :p). Als we dit lied zingen (**Alles is mogelijk**, *Opwekking 541*) moeten we altijd goed opletten: je zingt namelijk elke herhaling 1 couplet minder. Zo zingen we veel coupletten dus best vaak. Op zich is dat dus best grappig, al vind ik het stiekem altijd jammer dat dan juist het eerste couplet maar één keer gezongen wordt. Daarom wilde ik dit couplet hier nog even wat extra aandacht geven:

*Almachtig God die mij bevrijdt,
Mijn schuilplaats en mijn toevluchtsoord.
Geen naam is zoals Jezus' naam,
Geen macht weerstaat Uw kracht, Heer.*

En als u nu het lied nog wil afmaken (in uw hoofd, of uit volle borst), is dat alleen maar bonus!

Namens het redactieteam,

Elsje van Ommen-Murriss

VONK

Hoofdredactie:	H. Zijlstra
Eindredactie:	E.M. van Ommen-Murriss
Redactie:	A. Brussel
Vormgeving:	E.M. van Ommen-Murriss
Druk:	Reprohouse Online



Inhoudsopgave

Pagina 2
Redactioneel

Pagina 3-4
Themastuk

Pagina 5-6
Open Doors

Pagina 7
Gemeentenieuws

Pagina 8
Hannah

Pagina 9-10
Zending: Suriname

Pagina 11-12
Een 'fonkeltje',

Pagina 13-14
Romy's column

Pagina 15
Contactgegevens

Pagina 16-17
Preekrooster,
activiteiten

Alles is mogelijk

“Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twifelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.”

Markus 11:23 (HSV)

Heb jij dat ook wel eens? Dat je met een vraag, een uitdaging of een probleem rondloopt en dat je voortdurend tegen jezelf en anderen zegt: ‘ja, maar...’

Op de puntjes achter ‘ja maar...’ staat dan een bezwaar. En het bezwaar is meestal:

- Dat kan niet
- Dat gaat niet gebeuren
- Dat is onmogelijk
- Daar heb ik geen tijd voor
- Daar heb ik geen geld voor

Jezus wil ons leren om NIET vanuit zo’n houding te leven.

Hij gebruikt het beeld van een berg die in de zee wordt geworpen. Als mens denk je meteen: ‘Ja maar, dat kan helemaal niet!’

Dat is precies wat Jezus met die woorden wil bereiken.

En dan zegt Hij: Als jij in een situatie zit waarin je denkt ‘ja maar ...’ , dan moet je gaan bidden. Geloof dat God een verandering kan brengen, geloof dat God je hoort en je wil helpen, geloof dat niets onmogelijk is!

Themastuk (vervolg)

Dat vinden wij mensen moeilijk. We kunnen maar moeilijk accepteren dat alles mogelijk is. Maar het gaat hier niet om ons kunnen. Het gaat niet om onze kracht, wijsheid of kennis. Het gaat zelfs niet om ons gebed. Het gaat niet om de lengte van het gebed, niet om de juiste formulering van ons probleem. Het gaat ook niet om het volume van onze stem wanneer we bidden.

Waar het wel om gaat, is een onwankelbaar geloof in ons hart. En ons geloof is gericht op wat God kan doen. Bij Hem is niets onmogelijk. En daarom is alles mogelijk!

Dus als je in een moeilijke situatie komt, en je weet niet hoe het verder moet, zeg dan: 'ja, ingewikkeld, maar... Ik ga bidden!' En verwacht dan dat God het onmogelijke mogelijk maakt voor jou!

Zegengroet,

Pastor Harry Zijlstra





Open Doors

Publicatiedatum: 18 januari 2023

Vervolging christenen blijft alarmerend

De vervolging van christenen blijft wereldwijd op een ‘alarmerend hoog niveau’. Dat meldt Open Doors op basis van haar jaarlijkse uitgebreide onderzoek naar vervolging van christenen vanwege hun geloofsovertuiging.



Dit onderzoek komt voor het dertigste achtereenvolgende jaar uit. Meer dan 360 miljoen christenen hebben te maken met een hoog niveau van vervolging. De vijftig landen van de ranglijst omvatten een groep van 312 miljoen vervolgte christenen.

Opvallende trends zien we vooral in landen ten zuiden van de Sahara en in China. Het geweld tegen christenen in de landen als Mali, Burkina Faso en Nigeria neemt nog steeds toe. Digitale controle in China is een bedreiging voor alle burgers en bedreigt ook de kerk in het land. Andere autoritaire regimes worden aangetrokken door het controlemodel van China.

Na een jaar plaats gemaakt te hebben voor Afghanistan staat Noord-Korea weer op de eerste plek van de Ranglijst Christenvervolging. Dat heeft te maken met een toename van geweldsincidenten in het land en oplopende druk, bijvoorbeeld door de ingevoerde ‘wet op antireactionair gedachtegoed’, een wet die alle niet Noord-Koreaanse publicaties – van de Bijbel tot Zuid-Koreaanse tv-series – criminaliseert.

Onzichtbaar

De daling van Afghanistan naar de negende plaats wil helaas niet zeggen dat de positie van christenen onder de taliban er beter op geworden is. Als christenen nog niet gevlucht zijn, zitten ze diep ondergedoken in het land om zo onzichtbaar voor het regime te zijn. Doordat meer hulporganisaties in het land actief zijn, is met hen ook het aantal niet-Afghaanse christenen in het land toegenomen.

Nigeria staat op eenzame hoogte als het gaat om aantallen vermoorde, ontvoerde en verkrachte christenen. Jihadistische groepen lijken vaak vrij spel te hebben in het noorden van het land, met een toenemend aantal incidenten in de zogenaamde ‘middle belt’ en zelfs zuidelijke gebieden met een overwegend christelijke bevolking.

De presentatie van de Ranglijst Christenvervolging valt gelijk met de eerste uitzending van de nieuwe EO-serie ‘Vervolgd’. In deze serie bezoekt EO-presentator Jurjen ten Brinke onderdrukte gelovige minderheden in Colombia, Irak, Maleisië en Bangladesh.

Open Doors





Raad van Oudsten en Diakenen



Achterste rij vlnr:	Emilio Lutgens (Oudste)	Anita Brussel (Diaken Penningmeester)	Werner Tijsterman (Oudste)	Paulien Brink (Diaken Secretaris)
Contactpersoon voor:	Kinderwerk Pastoraat	Financiën	Facilitair (WEB/ gebouw/techniek) Pastoraat	Secretariaat Planning Pastoraat

Voorste rij vlnr:	Ruud Visser (Oudste)	Harry Zijlstra (Voorganger)
Contactpersoon voor:	Evangelisatie Zending Huiskringen Pastoraat Tienerteam	Eredienst Aanbiddingsteam Bidstond Crèche Onderwijs Pastoraat (eindverantwoordelijk)

Hannah

Voor ik er erg in had zijn we zomaar
het nieuwe jaar ingeroetsjt! Alles weer z'n
normale gangetje...



En wat het nieuwe jaar
zal brengen?



Ach, ik maak me er
maar niet te druk om...



Zegt de Herder het niet zelf? Zoek eerst het
Koninkrijk van God en al het andere zal
jullie gegeven worden,
geweldig toch?



Mattheus 6 : 25-34

Zending: Suriname



Stichting Weid mijn Lammeren

Veel senioren in Suriname moeten leven van circa € 45,- per maand. Door de hulp van zendingsvrienden mocht Stichting Weid mijn Lammeren 1000 voedselpakketten verdelen. Dit gebeurde op het Frimangronplein in Paramaribo. Een plek met historie. Slaven die vroeger bekwaam waren in een vak, kregen – als hun meester

toestemming gaf – de kans om zich vrij te kopen. Deze vrijgekochte slaven woonden in een speciale wijk genaamd Frimangron (= vrije mensen grond).

Vijf grote gemeenten, buurtorganisaties en stichtingen zorgden voor de distributie van tegoedbonnen. Op de dag zelf waren 35 vrijwilligers (gemeentewerkers en negen wijkagenten) op de been op het Frimangronplein. We zongen en brachten met de pakketten het bevrijdende Evangelie. Er werd ook gebeden met de mensen. Het werd een groot feest met veel breed lachende gezichten. Niemand had problemen met de lange rijen.



Hadassa project

Groot nieuws: er is een kippenkwekerij bij voor onze moeders en kinderen. De naam is Tyler's Chicks. Het is ontstaan uit een tragische gebeurtenis, waardoor Tylers ouders, familie en vrienden hem al op 15-jarige leeftijd moesten missen. Vanuit hun verlangen om andere kinderen te helpen vanuit Tylers nagedachtenis is deze kippenkwekerij opgezet.

Veel dank voor uw gebeden en Gods zegen toegewenst!

Gloria Lie Kwie Sjoe



Een ‘fonkeltje’

In mijn hart ruist een melodie...

Geliefde ‘Lofgenoten’,

Dit oude lied dat wij vroeger in de jaren ‘70/’80 regelmatig uit de Combibundel zongen , begint met:

*“Ik heb een lied van God ontvangen
het is een lied van lof en prijs
Een hemelzang van schone melodie.”
(combibundel nr. 511)*

Nu wil het feit dat als ik ‘s nachts wakker wordt, ik in mijn hart een modernere versie hoor van deze oude liederen! Regelmatig word ik wakker met melodieën die op zondagochtend via het muziekteam mijn hart binnen golven en die, als toegift, midden in de nacht de lofzang doen herleven. Het komt zó vaak voor, dat ik het maar eens vermeld. Over ‘muziekbediening’ gesproken! Het is een opdracht van hogerhand: een bezielend, vreugdevol eerbewijs aan God! Een opstijgend offer van lofprijs bestemd voor de Hemel, ja méér nog, een gemeenschap mét de Hemel. Want onze gemeenschap is met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. (1 Joh. 1:3)

Laten de vromen juichen met eerbetoon, jubelen op hun legersteden. (Ps. 149:5)

Het geeft het hart z’n priesterlijke bestemming. *“Spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte.”* (Ef. 5:19)

In de stilte van de nacht terwijl iedereen in diepe rust lijkt, staat de lofprijs nog gewoon áán! Klaar om bij het kleinste teken van ontwaken, mij weer deel te laten nemen aan tekst en muziek van:

*“Hij is mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid,
Hij wijst mij de weg die ik moet gaan.”*

Als tussen zes en zeven uur 's morgens de dag zich weer meldt, is het de lofzang, die als eerste bij mijn oor te wachten staat met een openlijke toejuiching:

*“Overwinnaar, Hij is mijn God, Hem wil ik eren,
Overwinnaar, machtig in de strijd, hoog verheven.”*

Door de week heen, tijdens de dagelijkse bezigheden, jubelt de zondagse lofprijs zich een weg omhoog, met woorden uit psalm 34:

*“Magnify the Lord with me
Come exalt His Name together
Glorify the Lord with me
Come exalt His name forever.”*

De Willibrord Vertaling zegt het op z'n mooist: *“Nu zingt mijn hart U voortaan toe, en nooit, nooit zal ik meer zwijgen. Heer, mijn God, U zal ik voor altijd eren!”* (Ps. 30:13)

En dat is nu precies de reden, waarom de lofprijs zélf niet wil verstommen in het hart van een christen. Als die Bron eenmaal geopend is, doet zij aanbidding opwellen en lofoffers opspringen, bruisend als een fontein, in stromen van ononderbroken eerbetoon en dankzegging aan God, de Heilige, die troont op de lofzangen Israëls. (Ps. 22:4)

Want: *“Wie lof offert, eert Mij en baant de weg dat Ik hem Gods heil doe zien!”* (Ps. 50:23)

Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die Zijn naam belijden. (Heb. 13:15)

Hartelijke groet, Tineke Genger



Bergbeklimmen

Heb je wel eens gehoord: ‘Spreek tegen de berg?’ (Markus 11:23). Dat is iets wat Jezus zei. Bergen zijn vaak een metafoor voor problemen, dus een tijdje terug sprak ik tegen de bergen op mijn werk. Of nou ja, heuvels.

Zo groot waren de bergen niet, maar laten we voor de metafoor bergen aanhouden. Mijn beroep is onder andere juf zijn op een basisschool. Vorig jaar gaf ik les aan een klas die al heel wat bergen was tegengekomen voordat ik hun invaljuf werd.

De bergen waar de kinderen tegenaan liepen, waren onder andere: moeite met leren, moeite met luisteren en moeite met sociaal zijn tegen elkaar. Hoewel dat soms een klas een beetje lastig kan maken, waren dat niet MIJN bergen op school. Voor de leerlingen kon ik heel goed bedenken hoe zij gemakkelijk hun bergen konden beklimmen. Ik preekte bijna dagelijks over: doelen, niet opgeven, volhouden en op elkaar en jezelf vertrouwen.

Mijn eigen bergen zaten soms meer bij de ouders. Ouders die kinderen hoge druk gaven in het halen van cijfers, ouders die kinderen te weinig aandacht gaven thuis, of ouders die hun kinderen elke dag een liter chocolademelk (met veel suiker natuurlijk) mee naar school gaven als ‘tussendoortje’. Leren wordt erg lastig als je eerst een suikerpiek, en dan een enorme dip hebt.

Dus begon ik met mijn bergen te praten. Eerst via de mail. Dat ging niet zo soepel, maar practice what you preach, dus ook ik gaf niet op. Ik ging het gesprek aan met een paar van mijn bergen in 10-minutengesprekken en soms zelfs met de directie erbij. In mijn geval hielp praten tegen de bergen niet (altijd), en was ik steeds een weg om de berg heen aan het zoeken. Dat zorgde soms voor frustratie, maar ondertussen waren de leerlingen in de klas veel bergen aan het overwinnen. Dankzij (en dit gaat ouderwets klinken) rust, reinheid en regelmaat gingen veel dingen weer de goede kant op.

Als ik terugkijk naar vorig jaar en zie wat voor bergen sommige leerlingen hebben overwonnen, dan ben ik er dankbaar dat God mij hier een deel van heeft gemaakt. Het verschil in ontwikkeling is zo enorm groot, dat de onderstaande complimenten aan het eind van het jaar extra leuk waren om te ontvangen.

Ik werk hierom ook mede met plezier op 'School op de Berg' (ja, dat is echt de naam).

Wat ik (denk ik) met dit verhaal duidelijk wil maken, is dat je niet moet opgeven als je eigen bergen soms onoverwinnelijk lijken. Want ten eerste is niets te groot voor God, en dus ook niet voor jou samen met Hem. Daarnaast helpt het voorbeeld van jouw doorzetten misschien wel een ander ondertussen om zijn bergen te beklimmen.



Adres

'Keerpunt'

Arent Janszoon Ernststraat 302-304

1082 LT Amsterdam

Receptie telefonisch bereikbaar:

dinsdag en vrijdag van 9.30 - 13.00 uur

Tel: 020-6446999

receptie@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Preekrooster

Maart

05-03 Harry Zijlstra
12-03 Harry Zijlstra
19-03 Kinderdienst
26-03 Jacob Keegstra

April

02-04 Harry Zijlstra
07-04 Harry Zijlstra
Goede Vrijdagdienst 20.00 uur
09-04 Harry Zijlstra **Pasen**
16-04 Peter Wijngaarden
23-04 Harry Zijlstra
30-04 Richard Oostrum

Preekrooster en agenda onder voorbehoud. Voor actuele info zie weekbericht en website.

Eredienst iedere zondag om 10.00 uur

Het **Heilig Avondmaal** vieren wij op de eerste zondag van de maand. Diezelfde ochtend halen wij de zendingscollecte op.



ACTIVITEITEN MAART EN APRIL

Evangelisatie: Iedere week wordt er bij station Zuid geëvangeliiseerd. Dit gebeurt op afspraak.
Contactpersoon: **Bart Boerman**.
Voor meer informatie:
secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Gebedsgroepen:

Ochtendgebedsgroep: Elke woensdag om 11.00 uur

Gebedsgroep: Elke woensdag om 20.00 uur

Vastendag: 22 maart en 26 april

Senioren: 7, 21 maart en 4, 18 april om 13.00 uur
Inloop vanaf 12.30 uur

Lighthouse Tieners: Zondag 5, 19 maart en 2, 16, 30 april
om 10.00 uur

Huiskringen: Variërende tijden, voor meer informatie:
secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Voor actuele activiteiten: zie weekberichten.