

VONK

Contactblad van Pinkstergemeente Amsterdam



Verzoend

*Het oude is voorbij, het
nieuwe is gekomen.*

2 Korintiërs 5:17b

SEPTEMBER & OKTOBER

nr. 5 69^{ste} jaargang 2023



Redactioneel

Verzoening kan op veel dingen slaan. Allereerst is er natuurlijk de verzoening tussen de mens en God, door het werk (het offer) van Jezus. Hij sloeg een brug tussen ons en de Vader.

Ook tussen mensen kan zo'n brug nodig zijn. Het is niet voor niets dat programma's als 'Het familiediner' al jaren op tv zijn. Vroeger (lang geleden ;) keken wij altijd naar 'Het spijt me'. In dit programma stonden mensen zomaar ineens, mét een bos bloemen, op de stoep bij een ander met wie ze ruzie hadden. Soms liep dat goed af en was er verzoening. Andere keren was een bosje bloemen gewoonweg niet genoeg. Pijn kan heel diep zitten.

Verzoening is heel belangrijk. Niet alleen voor je relatie met de ander, maar ook voor je eigen hart. Laten we altijd gericht blijven om op goede voet met een ander te staan.

Rest me nog om af te sluiten met een regel uit

Opwekkingslied 629:

Als er vergeving is, kan er genezing zijn.

Veel leesplezier!

Elsje van Ommen-Murris

VONK

| | |
|----------------|-----------------------|
| Hoofdredactie: | H. Zijlstra |
| Eindredactie: | E.M. van Ommen-Murris |
| Redactie: | A. Brussel |
| Vormgeving: | E.M. van Ommen-Murris |
| Druk: | Reprohouse Online |



Inhoudsopgave

Pagina 2
Redactioneel

Pagina 3-5
Themastuk

Pagina 6-7
Open Doors

Pagina 8-9
Een 'fonkeltje'

Pagina 10
Hannah

Pagina 11
Romy's column

Pagina 12
Contactgegevens

Pagina 13
Preekrooster

Pagina 14
Activiteiten

Verzoend

“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.”



Pastor Harry Zijlstra

2 Korinthe 5:17-19

De meeste lezers van de Vonk hebben een computer of tablet in huis. En als je meer dan één beeldschermje in huis hebt, kan het heel goed zijn dat je wel eens het woordje ‘compatible’ bent tegengekomen. De term ‘compatible’ maakt duidelijk dat twee apparaten op elkaar aansluiten. De computertaal, of software, van bijvoorbeeld een tablet en een laptop zijn *compatible* als je zonder kunstgrepen informatie kan overdragen. Als je letterlijk het woord ‘compatible’ op Google translate invoert, krijg je als Nederlandse vertaling: ‘Verenigbaar’.

Als je computers niet *compatible* zijn dan heb je een uitdaging, of misschien een groot probleem...

Wij mensen hebben ook een groot probleem. Van jezelf ben je sinds de zondeval niet meer *compatible* met God. De mens en God zijn onverenigbaar omdat de zonde van de mens ten diepste betekent dat hij of zij zélf god wil zijn. Dat is niet mogelijk. Het is onverenigbaar, en dat maakt dat we God niet verstaan, niet erkennen en niet begrijpen. De mens lijdt onder deze onverenigbaarheid, maar God lijdt er ook onder. God verlangt naar een verbinding met de mens, een relatie van hart tot hart. De mens verlangt hier ook naar. Maar de zonde heeft ons hart verduisterd en nu zoeken we die relatie op plaatsen die niet de vervulling geven die de relatie met God geeft.

Themastuk (vervolg)

Denk aan overmatig vermaak of het leven voor roem, geld en genot. Denk aan wetenschap en kennis of het bereiken van een status van roem met miljoenen likes op Facebook of Instagram.



Het is allemaal interessant, en soms ook nuttig en leuk, maar het geeft geen blijvende vervulling. Het maakt je trots en soms verhard je je hart omdat anderen concurrenten zijn in jouw weg naar succes. Of het maakt je teleurgesteld en terneergeslagen.

We leven in een tijd waar het vinden van de eigen identiteit zo'n hoge prioriteit heeft, dat het vinden van jezelf niet *compatible* lijkt met het vinden van God. Zoals de duivel in de hof van Eden al tegen Eva zei: *God geeft je niet de ruimte om je te ontplooien, Hij is een beperking voor je zelfrealisatie.*

Vandaag de dag is deze leugen actueler dan ooit. Mensen weten zich geen raad meer, er is geen duidelijk kompas dat hen een betrouwbare richting geeft. Je moet je eigen identiteit opbouwen en je eigen waarheid ontdekken. En God, die is niet te vertrouwen volgens de wereld.

De Bijbel leert ons iets anders. God heeft jou vanaf het begin gezien, al in de moederschoot. Hij kent je en Hij weet hoe je in elkaar zit. Hij heeft jou geschapen. En Hij wil contact met je.

Daarom heeft Hij ervoor gezorgd dat je weer 'compatible' kan worden met Hem. Hij heeft ervoor gezorgd dat mens en God niet meer onverenigbaar zijn. De aansluiting bij God, hoe Hij denkt en wat Hij zegt, kan weer gemaakt worden.

Het woord verzoening betekent dat we verenigbaar zijn met God. Datgene wat eerst niet mogelijk was, heeft God weer mogelijk gemaakt. En dat terwijl de mens de overtreding had begaan om als God te willen zijn! Het wordt ons door God niet meer aangerekend. God verzoende de wereld met Zichzelf door het offer van Jezus Christus. Geloven dat Jezus de straf voor onze overtreding heeft overgenomen door te sterven aan het kruis, dát maakt ons verenigbaar met God. De Heilige Geest maakt ons dan dingen duidelijk die we eerder niet begrepen, we zijn opnieuw geboren. Het oude is voorbijgegaan, en alles is nieuw geworden!

Als je verzoend bent, ga je Gods stem verstaan. Bij het lezen van de Bijbel, in je gebedstijd, of zomaar ineens door een prachtige gedachte die God je geeft, midden op de dag. En dan ga je je leven anders inrichten. Je bent verzoend en dat geeft zoveel vervulling. Je mag weten, ik ben een geliefd kind van God! En anderen kunnen dat ook worden: Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.

Vertel het maar, met je daden en met je woorden.

*Zegengroet,
Pastor Harry Zijlstra*



Verplichte communistische leuzen bij religieuze gebouwen in Chinese provincie

Publicatiedatum: 12 juli 2023

Een contactpersoon van Open Doors in China meldde kortgeleden dat het Bureau voor Religieuze Zaken van de Chinese provincie Zhejiang heeft geëist dat alle religieuze organisaties bij de ingang van hun gebouwen borden plaatsen met de tekst “Houd van de communistische partij, houd van het land en houd van de religie” en “Streef naar de sinificering (verchinezing) van alle religies”. Zhejiang lijkt een soort pilot provincie te zijn voor dit beleid.

Li*, onze lokale contactpersoon, is bezorgd: “Sommige gelovigen weten wellicht niet meer goed of ze naar een kerk of naar een overheidsgebouw gaan.” Deze stap past in het beeld van de toenemende inmenging van de overheid bij religieuze organisaties. Het is nu afwachten of deze maatregel uitgerold gaat worden in andere provincies. Eerder was het al verplicht om in kerkgebouwen en andere religieuze plekken posters op te hangen met daarop duidelijk de 12 Socialistische Kernwaarden: ‘welvaart’, ‘democratie’, ‘beschaafdheid’ en ‘harmonie’; de sociale waarden ‘vrijheid’, ‘gelijkheid’, ‘rechtvaardigheid’ en de ‘rechtsstaat’; en de individuele waarden ‘patriottisme’, ‘toewijding’, ‘integriteit’ en ‘vriendschap’. Daarnaast is het verplicht om de Chinese vlag bij kerken en andere religieuze gebouwen te hijsen. Al deze maatregelen worden gezien als een manier van de overheid om nationalisme onder de bevolking te bevorderen, en elk westers element dat als een bedreiging voor de stabiliteit van het land wordt gezien te verwijderen. De overheid laat zo tevens zien dat zij een allesbepalende rol heeft, ook als het om religie gaat.

*Schuilnaam

China staat op plaats 16 van de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors.

Meld je aan voor de volgende Avond van Gebed

Open Doors organiseert elke 2 maanden een digitale gebedsavond met info, zang en gebed voor speciale onderwerpen. Deze avond duurt ongeveer een uur. Door interviews en beelden wordt de situatie nog indringender. Hierdoor kunnen wij dan nog beter voor hen bidden, op de avond zelf en daarna.

DONDERDAG 21 SEPTEMBER
20.00 UUR

AVOND **VAN** **GEBED**

voor de vervolgte kerk

Bid mee!



MELD JE NU AAN
opendoors.nl/avond

 **OpenDoors**

Uw naam is als honing op mijn tong...

Opwekking 453

Comfortabel in een tuinstoel gezeten, bekeek ik het bloemenperk in de tuin van de familie Schaeffer. Er was veel activiteit te zien bij de grote hoeveelheid klokjesbloemen, of deftig gezegd, de Campanula. Ik was gefascineerd door het aantal hommels die er rondvlogen, die bezig waren de rijkdom van al die bloemenpracht in ogenschouw te nemen. Het waren kleine hommels, ze vlogen zigzaggend over de blauwpaarse bloemetjes en het leek mij alsof ze moeite hadden een keuze te maken vanwege het grote aanbod. Als ze besloten te landen in een bloem, dan leken ze er wel los in te zitten, alsof de bloem een maat te groot voor hen was. Twéé tellen en weg waren ze weer, opnieuw zigzaggend, alsof het moeilijk voor hen was de juiste bloem te vinden. Dit herhaalde zich steeds, zigzaggend landen om praktisch meteen weer op te stijgen. Het zag er een beetje besluiteloos en ongedurig uit. Toen werd mijn aandacht getrokken naar de komst van een grote hommel. Zij wist precies waar de nectar zat, en zonder dralen vloog zij ogenblikkelijk een kleine bloem in. De bloembladen paste als een jasje om haar heen. Ze had helemaal geen haast om eruit te vliegen. Zeven hele tellen bleef zij in het hart van de bloem, en daarna vloog ze naar de bloem ernaast en bleef dáár zeven tellen rustig zitten voor ze verder ging! Doelbewust ging ze het rijtje langs, bloem na bloem, zeven tellen per bloem, totdat ze verzadigd was met de verzamelde nectar en wegvloog. Terwijl ik ernaar keek, zag ik de boodschap die erin verborgen zat. Staat er niet: *De vaste spijs is voor de volwassenen, die door gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad (Hebr. 5:12-14) en geproefd hebben dat de Here goedertieren is (1 Petr. 2:3)?*

De kleine hommels kwamen terug in mijn gedachten, en ik moest denken aan mijn kinderen toen ze pasgeboren waren en melk dronken. Zo gulzig als ze begonnen, vielen ze toch om de paar slokken weer in slaap. Dan was je een tijdje bezig om ze onder de voetzolen te kriebelen of op het wangetje te tikken, en ja hoor dat hielp, en ze waren er weer helemaal bij, gulzig verder klokkend voor weer een paar slokjes, om daarna terug te keren naar dromenland. Voordat je als moeder tevreden was, moesten ze wel een bepaalde hoeveelheid hebben gedronken.

Want je weet dat ze het nodig hebben om gezond op te groeien. Daarna werd het tijd voor iets anders dan alleen babymelk, een fruithapje! Vooralsnog vonden ze het maar niets en het kwam er net zo makkelijk weer uit als dat je het erin stopte. Op het gezichtje en de slabber zat een hoeveelheid fruit en liga, dat je bedoeld had in dat tegenstribbelende mondje te stoppen. Maar met geduld en vooral doorzetten kregen ze de smaak te pakken, en deden ze de mond al open als ze het fruithapje zagen. Het volgende probleem kwam met het ‘echte’ hapje eten. Ook dat was niet zomaar toe te dienen. Vol verwachting ging het mondje open, maar dan zag je de reactie: bah! Wat was dát? Sperziebonen? Bloemkool? Het werd onmiddellijk door het kleine tongetje naar buiten gewerkt. Maar jij als moeder hebt de beste en gezondste ingrediënten gekookt en gepureerd. Jij weet wat goed en nodig is. De aanhouder wint! Ik had wel een manier gevonden om het eten niet over de vloer en de kinderstoel te laten belanden. Als ze moesten eten (het was bij mij niet mogelijk om ze daar zelf een keus in te laten, of ze moesten ziek zijn), voerde ik hen zolang ze nog klein waren. Pas als het lepeltje én het eten op het bord bleef, kregen ze de kans om het zelf te doen. Je léért ze de smaak van gezond eten door de vaste regelmaat. Drie keer per dag en weinig of geen tussendoortjes.

Nu de overeenkomst. De smaak van het Woord van God is in het leren eten ervan: *Smaakt en ziet dat de Here goed is* (Ps.34:9a). Ik leerde mijn dochter toen ze nog heel jong was elke keer een zinnetje uit de Bijbel. Ik dacht dat het goed zou zijn als ze twee niet te moeilijke gedeelten uit haar hoofd zou kennen: Psalm 139:1-6 en Psalm 23. Natuurlijk duurde en duurde dat, het gebeurde al spelenderwijs en zonder dwang. Of liedjes met Bijbelse strekking, bijvoorbeeld dit kinderliedje van Elly & Rikkert: *het Woord van onze God, 't Is de rots waarop wij bouwen, wij bouwen niet op zand. Wie het Woord van God vertrouwen zijn veilig in Zijn hand.* Op een gegeven moment pakken ze, de kinderen, de jongelingen, de jong gelovigen, het bestek zelf op en beginnen ze met eten: *'Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten'* (Jer. 15:16). *'Hoe aangenaam zijn uw redenen voor mijn verhemelte, meer dan honig voor mijn mond'* (Ps. 119:103). *'Ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt'* (Ps. 119:162).

Want jong geleerd (gewend), is oud gedaan!

Hartelijke groet, Tineke Genger

Hannah

Het duurt
soms wel
even...



maar ik kom altijd
weer boven
water...



Soms heb je dat nodig, hè?
Uitrusten bij de Herder.
Doet 'n schaap
goed!



Nu kan ik er
weer
even
tegen,



zo lang als
het
duurt...





Verzoende koeien in de sloot

'Verzoening is het herstel van een relatie nadat er een breuk is opgetreden door eerder nadelig handelen door een of meerdere van de partijen.' (Van Dale)

'Oh sorry ik stond op je teen', 'maakt niet uit, ik heb er toch tien.' Dit is geen voorbeeld van het soort problemen waardoor er een breuk kan komen tussen jou en de ander.

Het soort problemen dat een breuk in de relatie met iemand kan veroorzaken, ligt vaak wat gevoeliger, is een groter probleem of is een opeenstapeling van kleine problemen bij elkaar. Je herkent het vast wel, al hoop ik dat je er op dit moment niet mee te maken hebt. Maar voor het geval dat, geef ik hierbij 'de grote verzoenhandleiding', gebaseerd op het meest verkochte boek ter wereld (de Bijbel). Zoals Jezus al zei: vergeven, en dus ook verzoening, is niet makkelijk (Markus 9:23) maar in principe wel simpel en mogelijk samen met God.

Om te komen tot verzoening kun je de volgende stappen volgen:

1. Ben jij de oorzaak van de breuk in de relatie? Ja; ga naar 3. Nee; ga naar 2.
2. Is de ander de oorzaak van de breuk in de relatie? Ja; ga naar 4. Nee; ga naar 5.
3. Verzoen je met de ander door sorry te zeggen, want: *wie belijdt aan elkaar ontvangt genezing* (Jacobus 5:16). Als de ander je excuses niet aanneemt dan verzoen je je met jezelf en God.
4. Zorg dat de ander weet dat je openstaat voor verzoening en dat je de ander al hebt vergeven. Dat maakt verzoening een stuk makkelijker.
5. Wie (of wat) is dan de oorzaak van het probleem? En waarom is er dan een breuk tussen jullie door een extern probleem? Los het samen op en vraag God als verzoener en bemiddelaar.

Dit is 'de grote verzoeningshandleiding', maar onthoud goed: Geen oude koeien uit de verzoende sloot vissen. Laat ze maar zwemmen in de zee van vergetelheid. Want God houdt ons onze oude zondes gelukkig ook niet meer boven ons hoofd (Hebreeën 10:17-18).

Adres

‘Keerpunt’

Arent Janszoon Ernststraat 302-304

1082 LT Amsterdam

Receptie telefonisch bereikbaar:

dinsdag en vrijdag van 9.30 - 13.00 uur

Tel: 020-6446999

receptie@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Preekrooster

September

| | |
|-------|----------------|
| 03-09 | Theo Witte |
| 10-09 | Harry Zijlstra |
| 17-09 | Gezinsdienst |
| 24-09 | Paulien Zeeman |

Oktober

| | |
|-------|----------------|
| 01-10 | Harry Zijlstra |
| 08-10 | Harry Zijlstra |
| 15-10 | Elisa Lingeman |
| 22-10 | Harry Zijlstra |
| 29-10 | Harry Zijlstra |

Preekrooster en agenda onder voorbehoud. Voor actuele info zie weekbericht en website.

Het **Heilig Avondmaal** vieren wij op de eerste zondag van de maand. Op de tweede zondag van de maand halen we de zendingscollecte op.



ACTIVITEITEN SEPTEMBER EN OKTOBER

Evangelisatie: Iedere week wordt er bij station Zuid geëvangéliseerd. Dit gebeurt op afspraak. Contactpersoon: **Bart Boerman**.
Voor meer informatie:
secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Gebedsgroepen:

Ochtendgebedsgroep: Elke woensdag om 11.00 uur

Gebedsgroep: Elke woensdag om 20.00 uur

Vastendag: 27 september en 25 oktober

Senioren: 5, 19 september en 3, 17 oktober om 13.00 uur
Inloop vanaf 12.30 uur

Lighthouse Tieners: Zondag 3, 17 september en 1, 15, 29 oktober
om 10.00 uur

Huiskringen: Variërende tijden, voor meer informatie:
secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Voor actuele activiteiten: zie weekberichten.